



Krimpen Zingt

Zondag 1 maart 2020, 18.30 uur

“De Ark” - Krimpen aan den IJssel

Voorganger: Ds. Dirk van Duijvenbode

uit Hoek van Holland

Thema: “Enkele reis Jeruzalem”

Vocalgroup Voice o.l.v. Martin Mans

Orgel – Everhard Zwart

Voor de dienst:

Koorzang: - Sanctus
- Keep your lamps

Welkom

Intochtslied: Psalm 122: 1 en 3 (staande)

Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: ‘Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!’
Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

Bid heil toe aan dit Vredesoord:
dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort!
Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten!
Om al mijn broeders binnen u,
om ‘s Heren tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten.

Stil moment

Bemoediging en groet

Aanvangstekst: Matt.16: 21 en Openb. 21: 2

Overdenking afgewisseld door koor- en samenzang

Zingen: NLB 536: 1, 3 en 4

Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen;
de tien geboden en de veertig slagen,
dit hele leven dat geen leven is.

Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken;
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan.
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.
Ons is een loflied in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ‘t offer zijt gegaan.

Gebed

Koorzang: - Tears in heaven
- Abide with me
- In Christ alone

Zingen: Opwekking 614

Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem,
met een kruis op zijn rug, en een doornenkroon.
Hoor de menigte schreeuwt en roept: ‘Kruisigt Hem!’
Zo gaf God zijn eigen Zoon.

Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha,
als de koning der Joden wordt hij veracht.
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan
als hij roept: ‘Het is volbracht’.

*Refrein: Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.*

In het rijk van de dood is Hij neergedaald.
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
Maar de steen van het graf is nu weggehaald,
Jezus leeft, Hij is opgestaan. *Refrein*

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,
met ontzag en respect kniel ik voor U neer.
U bent Koning en God tot in eeuwigheid,
U bent Jezus, de hoogste Heer. *Refrein*

Zingen: Hemelhoog 597

Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge. (2x)
Heer, ons hart is vol lof.

*Refrein: Heer, ons hart is vol lof:
Wij verhogen uw Naam.
Wees verheven, o Heer, mijn God.
Hosanna in de hoge.*

Glorie, glorie, glorie voor de Koning.
Glorie, glorie, glorie voor de Koning.
Heer, mijn God. Glorie voor de Koning. *Refrein*

Zingen: NLB 575: 1 en 2

Jezus, leven van ons leven, Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven, Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden om ons leven te bevrijden
Duizend, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

Gij die alles hebt gedragen al de haat en al de hoon,
die beschimpt wordt en geslagen, Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon,
als de minste mens gebonden, aangeklaagd om onze zonde.
Duizend, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

Zingen: Hemelhoog 200: U zij de glorie (staande)

U zij de Glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daald' een engel af,
heeft de steen genomen van 't overwonnen graf.

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de Zijnen in Zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren, blijd' en welgezind
en zegt telkenkere: Christus overwint!

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft.
In Zijn Godd'lijk Wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.

Koorzang: - **What a friend we have in Jesus**
- **Precious Lord, take my hand**

Zingen: NLB 750: 1 en 4

Jeruzalem, jij stad door God gebouwd,
ach, was ik daar jouw gast!
Hoe dorst mijn hart, het smacht alleen naar jou,
niets houdt het hier nog vast.
Voorbij de hoogste bergen, voorbij het verste veld,
is het uit deze wereld mij al vooruitgesneld.

O stad, die ik nu al van harte groet,
laat mij jou binnengaan!
Duurt het nog lang, voordat ik jou ontmoet
en in je poort zal staan,
de leegte mag verlaten waarin ik nu nog leef,
en God ook mij van harte mijn eeuwig erfdeel geeft.

Dankgebed

Collecte, tijdens de collecte zingen:

Joh. de Heer 890: 1 en 3

Ieder uur, iedere stap brengt ons nader
Bij de grens van leven en dood
Heeft de Heiland uw paspoort getekend
Met Zijn bloed dat Hij reddend vergoot?
Refrein: Nog is het tijd. De Heer heeft genâ
De toegang is vrij door Golgotha
Jezus ging voor. Hij wacht aan de grens
Is uw paspoort getekend, o mens?

Het is nu het uur der beslissing
Ieder toont dan zijn ware gezicht
O, geloof in de Heiland Uw redder
En Hij voert U naar 't eeuwige licht. *Refrein*

Zingen: Gezang 231

1: allen. 2: vrouwen 3: mannen 4: allen.

Wij knielen voor uw zetel neer, wij, Heer, en al uw leden,
en eren U als onze Heer met liedren en gebeden.
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, voor U, o Godsgetuige,
o Eerstgeboren' uit de dood zich diep eerbiedig buige!

Die ons, gereinigd door uw bloed, tot priesters hebt verheven,
en ons de hoge rang, de moed van koningen gegeven,
U zij de roem, U zij de lof, U de eerkroon opgedragen!
Geheel de aard' en 't hemelhof moet van uw eer gewagen.

U, die als Heer der heerlijkheid verrees tot heil der volken,
verwachten wij in majesteit eens weder op de wolken.
Hij komt, elks oog zal Hem dan zien, ook die Hem heeft doorsteken!
Elk zal Hem juichend hulde biên of om ontferming smeken.

Hoe ras of traag de tijd verdwijnt, die dag zal zeker komen.
Het licht, dat aan de kim verschijnt, wordt reeds van ver vernomen.
Ja, halleluja, ja Hij komt! Juicht, mensen, engelen, samen.
Juicht met een vreugd, die 't al verstormt, juicht allen! Amen, amen!

Joh. de Heer 19: 1 en 2

'k Ben reizend naar die stad, waar Christus 't licht zal zijn,
om eeuwig daar te zijn bij Hem, bevrijd van zorg en pijn.
Refrein: Geen smart meer daar omhoog,
geen smart meer daar omhoog;
God Zelf wist daar de tranen droog,
geen smart meer daar omhoog.

Al 't schoon op aarde kleeft de vloek der zonde aan,
maar in die reine stad kan nooit de zonde binnengaan.
Refrein

Koorzang: - Panis Angelicus

Zingen: ELB 413: 1 en 4 (staande)

Lichtstad met uw paarlen poorten,
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde,
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
Refrein. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem. *Refrein*

Zegen

Aansluitend zingen: hemelhoog 584: 1

Glorie, glorie, glorie aan het Lam.
Glorie, glorie, glorie aan het Lam.
Want Hij is waardig te-ontvangen onze eer,
het Lam op zijnen troon,
en onze stem verheffen wij tot Hem,
het Lam op zijnen troon.

Koorzang: - In the name of the Lord

Uitleidend orgelspel

Bij de uitgang is een collecte voor de kosten van deze zangdiensten.

Ontmoetingsdienst - 29 maart - 10.00 uur

Ds. Jenno Sijtsma uit Epe
Chr. Mannenkoor Pr. Alexander o.l.v. Arjan Breukhoven
Krimpen Zingt - 10 mei - 18.30 uur
Ds. Robert-Jan van Amstel uit Rotterdam
Les Chantres uit Papendrecht o.l.v. Hans van Blijderveen
Krimpen Zingt - 25 oktober - 18.30 uur (in De Rank)
Ds. Wim Scheltens uit Lunteren

2021 Krimpen Zingt-diensten om 18.30 uur (in De Rank)

14 februari **Ds. Arenda Haasnoot** uit Rijnsburg
11 april **Ds. Robert-Jan van Amstel** uit Rotterdam
26 september **Theoloog Andries Knevel** uit Houten
14 november **Ds. Koos Staat** uit Andijk