

ONTMOETINGSDIENST



Zondag 19 januari 2020 – 10.00 uur
in “De Ark” – Krimpen aan den IJssel

Voorganger: **ds. Wim Scheltens** (Lunteren)

Thema: **“Meenemen naar Jezus in deze tijd”**

Gospelkoor **REJOICE** uit Krimpen a/d Lek
o.l.v. **Hans Vliegthart**

Everhard Zwart - orgel

Zingen voor de dienst:

- **NLB 913: 1, 2**

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!

- **ELB 452**

*refrein: Jezus is de Goede Herder.
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de Goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal.*

Als je 's avonds niet kunt slapen
en je bang in 't donker bent,
denk dan eens aan al die schapjes,
die de Heer bij name kent. *refrein*

En wanneer je soms alleen bent
en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de goede Herder,
Hij vergeet zijn schapjes niet. *refrein*

Koorzang: - Because we believe

Welkom

Intochtslied: Psalm 25: 2 en 7 - staande

Here, maak mij uwe wegen
door uw woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G'uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,

laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.

Gods verborgen omgang vinden
zielen waar zijn vrees in woont;
't heilgeheim wordt aan zijn vrienden
naar zijn vreeverbond getoond.
D'ogen houdt mijn stil gemoed
opwaarts, om op God te letten:
Hij, die trouw is, zal mijn voet
voeren uit der bozen netten.

Stil gebed, Votum en groet

Zingen: ELB 343: 1 en 4

Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam,
die U ons noemt door sterren, zon en maan
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,
tonen het wonder van uw heerlijkheid.

Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn,
dat in ons zingt met eindeloos refrein
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan:
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam!

**Koorzang: - Mijn hoop en mijn kracht
- Lord, I stretch my hands to You**

Gebed

- Lied van het Licht

- Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing: Johannes 1: 25-51

Zingen: NLB 488

In den beginne was het woord,
op aarde is zijn stem gehoord
die spreken wil tot elk geslacht,
Hij werd geboren in de nacht.

Hij werd geboren in de nacht
die al het licht heeft voortgebracht,
aan zon en maan zijn teugel legt,
Hij is de Heer, Hij werd een knecht.

Hij is de Heer, Hij werd een knecht,
op Hem wordt alle last gelegd,
Hij woont te midden van het kwaad,
Hij troont in onze lage staat.

Hij troont in onze lage staat
waar al wat leeft verloren gaat,
Hij kwam toen niemand naar Hem riep,
dit licht dat zoveel luister schiep.

Dit licht dat in het duister sliep
is God die ons bij name riep,
Hij roept totdat Hij wordt gehoord,
in den beginne was het woord.

Koorzang: - He made a change

Verkondiging: Meenemen naar Jezus in deze tijd

Zingen: ELB 218

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is
en zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

- Kinderen komen terug.

Koorzang: - Full control
- Paid in full through Jesus, amen.

Gebeden - Stil gebed - Onze Vader

Collecten

Tijdens de collecte zingen:

NLB 23b-1

De Heer is mijn herder! 'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtken aan wat'ren der rust.

ELB 7b-2 en 4

De Heer verkwikt mijn matte ziel
Hij doet mijn voeten gaan
in 't spoor van zijn gerechtigheid
terwille van zijn Naam

Genade en goedheid volgen mij
mijn ganse levensdag
totdat ik eens in 's Heren huis
voor eeuwig wonen mag

ELB 376

Abba, Vader, U alleen, U behoort ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn.
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen, U behoort ik toe.

Slotlied: NLB 489: 1 en 2

- staande

Komt ons in diepe nacht ter ore:
de morgenster is opgegaan,
een mensenkind voor ons geboren,
'God zal ons redden' is zijn naam.
Open uw hart, geloof uw ogen,
vertrouw u toe aan wat gij ziet:
hoe 't woord van God van alzo hoge
hier menselijk aan ons geschiedt.

Geen ander teken ons gegeven
geen licht in onze duisternis
dan deze mens om mee te leven
een God die onze broeder is.
Zing voor uw God, Hij openbaarde
in Jezus zijn menslievendheid.
Zo wordt de wereld nieuwe aarde
en alle vlees aanschouwt het heil.

Zegen

Zingen: NLB 416: 4

Ga met God en Hij zal met je zijn tot wij weer elkaar
ontmoeten, in zijn naam elkaar begroeten. Ga met God
en Hij zal met je zijn.

Uitleidend orgelspel

Deurcollecte voor de onkosten van deze zangdiensten

2020

Krimpen Zingt - 1 maart - 18.30 uur

Ds. Dirk van Duijvenbode uit Hoek van Holland
Vocalgroup Voice o.l.v. Martin Mans

Ontmoetingsdienst - 29 maart - 10.00 uur

Ds. Jenno Sijsma uit Epe

Chr. Mannenkoor Pr. Alexander o.l.v. Arjan Breukhoven

Krimpen Zingt - 10 mei - 18.30 uur

Ds. Robert-Jan van Amstel uit Rotterdam

Les Chantres uit Papendrecht o.l.v. Hans van Blijderveen

Krimpen Zingt - 25 oktober - 18.30 uur (in De Rank)

Ds. Wim Scheltens uit Lunteren