

ORDE VAN DIENST ARK 15-12-2019 10.00 UUR

Voorganger: Drs. P.W. van Lunteren, Hoenderloo
Organist: Everhard Zwart
Lector: Eric Mudde
Ouderling van dienst: Jaco Griffioen

Zingen vóór de dienst: **NLB 433: 1, 3, 5** *Kom tot ons, de wereld wacht*
ALB 97 *Jezus zegt dat Hij hier...*

Woord van welkom en mededelingen (door ouderling van dienst)

Aansteken van de adventskaars

Uitleg van de liturgische bloemschikking

1. Intochtslied: **ALB 40** *Groot is uw trouw, o Heer*
2. Stil gebed
3. Bemoediging en groet
4. Woord van bemoediging
5. Lied: **NLB 221: 1, 2, 3** *Zo vriendelijk en veilig als het licht*
6. Gebed
7. Lied: **NLB 85: 1, 3** *Gij waart goedgunstig voor uw land...*
8. Genadeverkondiging
9. Lied: **NLB 85: 4** *Waar hij ook gaat, de vrede...*
10. Woorden van het Verbond/Leefregel der dankbaarheid (Filippenzen 1: 27-30)
11. Lied: **NLB 286** *Waar de mensen dwalen in het donker*
12. Gebed om de nabijheid van Gods Heilige Geest
13. Kinderblokje (voor in de kerk)
14. Lied: **Lied van het Licht** (voor de kinderen)
15. Kinderen gaan naar de kindernevendienst
16. Schriftlezing I: **2 Samuël 7: 1-11, 17-19** (wordt gelezen door de lector)
17. Lied: **NLB 25: 1, 4, 7** *Heer, ik hef mijn hart en handen*
18. Schriftlezing II: **Jacobus 5: 7-10** (wordt gelezen door de lector)
19. Lied: **Opwekking 520** *Wees mijn verlangen*
Wisselzang: 1 en 3 solo; 2, 4, 5 allen
20. Verkondiging
21. Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
22. Geloofsbelijdenis: **NLB 340B** *Ik geloof in God de Vader*
23. Dankzegging en voorbeden – stil gebed – Onze Vader
24. Inzameling van de gaven
25. Slotlied: **NLB 435: 1, 2, 4** *Hef op uw hoofden, poorten wijd*
26. Wegzending en zegenbede, eindigend op “U zij al d’eer”, gevolgd door:
27. Lied: **NLB 415: 3** *Amen, amen, amen!*

520: Wees mijn verlangen

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,
leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht;
wakend of slapend, vervuld van uw licht.

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als uw kind
dat in uw armen geborgenheid vindt,

Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht, als een toren van kracht,
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
bij U te wonen is al wat ik wens,
met als beloning dat ik op U lijk;
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
als ik daar kom in het licht van uw zon,
stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.
Stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.