



# Krimpen Zingt

Zondag 24 november 2019, 18.30 uur  
"De Ark" - Krimpen aan den IJssel

Voorganger: **Ds. Louis Krüger** uit Rotterdam

Thema: "Nader bij U"

IKK Kairos uit 's-Gravendeel o.l.v. **Arie de Korte**  
Orgel – **Everhard Zwart**

## Zingen voor de dienst:

### **NLB 753**

Er is een land van louter licht  
waar heiligen heersers zijn.  
Nooit gaat de gouden dag daar dicht  
in duisternis of pijn.

Daar is het altijd lentetijd,  
in bloei staat elke plant.  
Alleen de smalle doodszeescheidt  
ons van dat zalig land.

Men ziet het veld aan de overkant  
in groene luister staan,  
als Israël 't beloofde land  
zag over de Jordaan.

Maar ach de stervelingen staan  
hier huiverend terzij,  
en durven niet op weg te gaan,  
het duister niet voorbij.

Hing niet het wolkendek zo zwart  
van twijfel om ons heen,  
wij zouden 't land zien van ons hart,  
dat 't hemels licht bescheen.

God, laat ons staan als Mozes hier  
hoog in uw zonneschijn,  
en geen Jordaan, geen doodsrivier  
zal scheiding voor ons zijn.

### **Opw 488**

Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed.  
Vergeef mijn zonden nu, en reinig mijn hart.

Met uw liefde, Heer, kom mij tegemoet,  
nu ik mij tot U keer, en maak alles goed.

Zie mij voor U staan, zondig en onrein.  
O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn.

Jezus op uw woord, vestig ik mijn hoop.  
U leeft en U verhoort mijn bede tot U.

**Koorzang:** - You're the Inspiration

## **Welkomstwoord**

**Intochtslied: Psalm 100: 1 en 4**

**-Staande-**

Juich Gode toe, bazuin en zing.  
Treed nader tot gij Hem omringt,  
gij aarde alom, zijn rijkdomdomein,  
zult voor de Heer dienstvaardig zijn.

Want God is overstelpend goed,  
die ons in vrede wonen doet.  
Zijn goedheid is als morgendauw:  
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

## **Votum en groet**

**Koorzang:** - Votum en groet  
- Houd mij dicht bij U

## **Gebet om de opening van het woord**

**SCHRIFTLEZING I: Richt. 21: 24 & 25.**

**SCHRIFTLEZING II: Ruth 1: 1 – 6 & 14 - 22**

**Zingen: Lied 919: 1 (Allen), 2 (Vrouwen), 3 (Mannen),  
4 (Allen)**

**Allen:** Gij die alle sterren houdt  
in uw hand gevangen,  
Here God, hoe duizendvoud  
wekt Gij ons verlangen!  
Ach, ons hart / is verward,  
leer het op uw lichte  
hoge rijk zich richten.

**Vrouwen:** Want de lichten die wij zelf  
aan de hemel stelden,  
glinsterend in het zwart gewelf,  
sterren, ongetelde, –  
al hun glans / dooft nochtans,  
dan is heel ons leven  
door de nacht omgeven.

**Mannen:** God, is dan wat U verliet  
uit uw hand gevallen?  
Mist Gij onze wereld niet  
bij uw duizendtallen?  
Blijf niet ver, / doe één ster  
in de nacht ons gloren,  
of wij zijn verloren!

**Allen:** Christus, stille vaste ster,  
o Gij licht der lichten,  
waarnaar wij van her en der  
onze schreden richten, –  
geef ons moed; / 't is ons goed  
U te zien, getrouwe,  
uw hoog rijk te aanschouwen.

**Koorzang:** - Heer, U bent El Elohim

**Overdenking:** “Nader bij U”

**Zingen: ELB 178 Als ik maar weet**

Als ik maar weet, dat hier mijn weg  
door U Heer wordt bereid  
en dat die weg, hoe moeilijk ook  
mij nader tot U leidt.

*Refrein:* Nader tot U, nader tot U  
nader mijn Heiland tot U  
Als ik maar weet dat alles hier  
mij nader brengt tot U

Als ik maar weet, Uw liefd' o Heer  
vertroost mij dag aan dag  
dan juich ik voort, wat ook mijn lot  
op aarde wezen mag  
*Refrein:*

**Koorzang:** - You are my all in All  
- The Rhythm of life

**Dankgebed, Voorbeden en 'Onze Vader'**

**Collecte**

**Zingen tijdens de collecte**

**ELB 185**

Leer mij uw weg, o Heer; leer mij uw weg.  
Schenk van uw kracht mij meer, leer mij uw weg.  
Houd mij in evenwicht, dat 'k voor uw aangezicht  
wandel in 't volle licht, leer mij uw weg.

Wat ook dit leven brengt, Hij is nabij.  
't Zij 't vreugd of droefheid schenkt, Hij is nabij.  
Hoe sterk ook satans macht, Jezus geeft licht en kracht.  
Ieder die Hem verwacht; Hij is nabij.

**LvdK 392**

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.  
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.  
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.  
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij

U heb ik nodig, uw genade is  
mijn enig licht in nacht en duisternis.  
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?  
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

**Slotzang: NLB 416**

**-Staande-**

Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen  
met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

**Zegen**

**Uitleidend orgelspel**

**Er is een uitgangscollecte:  
voor de kosten van deze diensten**

---

**2020**

**Ontmoetingsdienst - 19 januari - 10.00 uur**

Ds. Wim Scheltens uit Lunteren  
Gospelkoor Rejoice uit Krimpen a/d Lek o.l.v.  
Hans Vliegthart

**Krimpen Zingt - 1 maart - 18.30 uur**

Ds. Dirk van Duijvenbode uit Hoek van Holland  
Vocalgroup Voice o.l.v. Martin Mans

**Ontmoetingsdienst - 29 maart - 10.00 uur**

Ds. Jenno Sijtsma uit Epe  
Chr. Mannenkoor Prins Alexander o.l.v. Arjan  
Breukhoven

**Krimpen Zingt - 10 mei - 18.30 uur**

Ds. Robert-Jan van Amstel uit Rotterdam  
Interkerkelijk Koor Les Chantres uit Papendrecht  
o.l.v. Hans van Blijderveen