

LITURGIE ZONDAG 24 NOVEMBER 2019

*In deze dienst gedenken wij de gemeenteleden
die in het afgelopen jaar zijn overleden.*

**Voorganger: dr. Gert den Hartogh
Organist: Arie de Korte**

Gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden:

*Mw. Wil Sparreboom-Beele
28 november 2018 91 jaar*

*Mw. Louise Maria de Vries-Meijer
2 januari 2019 87 jaar*

*Mw. Neeltje Schenk-den Braber
8 februari 2019 78 jaar*

*Mw. Bartina van Weelden-Visser
7 april 2019 79 jaar*

Dhr. John Gerrard van Hulst
27 april 2019 *88 jaar*

Dhr. Hans van Nieuwkerk
11 mei 2019 *82 jaar*

Mw. Philiberta Barbera Dekkers
29 augustus 2019 *63 jaar*

Zingen voor de dienst: **NLB 932 – Rust nu mijn ziel**
 NLB 916 – Je kunt niet dieper vallen

DIENST VAN DE INTOCHT

- Gemeente gaat staan -

Openingswoorden

Als alles donker is om ons heen
Als we bang zijn en de weg doodloopt,
Als we denken dat er niemand is
Om met ons op weg te gaan,
Dan is God erbij en roept: 'Er zij licht!'
Dan wordt alles anders om ons heen.
Dan worden wij in het licht gezet
En vieren we samen.
Als God roept: 'Sta op!'
Gaan we de weg die Hij wijst.
In het afgelopen jaar zijn ons mensen ontvallen,
Binnen de kring die we als gemeente vormen,
Maar ook daarbuiten.
Hun namen mogen niet verloren gaan.

*We willen op deze dag gedenken wie zij waren voor ons,
Hun betekenis voor de toekomst.
Wij staan met lege handen;
We hebben lege plaatsen in ons midden.
We hopen op handen die vasthouden, troosten,
Tot het moment dat lege handen houvast vinden.*

Intochtslied: Lied 91a (staande)

Wie in de schaduw Gods mag wonen
Hoeft niet te vrezen voor de dood.
Zoek je bij Hem een onderkomen –
dan wordt zijn vrede jou tot brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om je heen als vriend
en Hij bevrijdt je van het kwade
opdat je eens geluk zult zien.

Engelen zendt Hij alle dagen
om jou tot vaste gids te zijn.
Zij zullen je op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.
Geen bange nacht zal je doen beven,
geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van leven zal God geven,
rust aan de oever van een beek.

Geen duister zal je overvallen,
er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen,-
jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.

Stil gebed (staande)

Bemoediging (Jesaja 40: 27 – 31) **en groet** (staande)

- Gemeente gaat zitten -

Uitleg bloemstuk

Openingsgebed

Woorden van Genade en Vergeving

Lofverheffing: Lied 727: 1, 2 en 4

Voor alle heil'gen in de heerlijkheid
die U beleden in hun aardse strijd,
zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd!
Halleluja, halleluja!

Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht;
Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht;
Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht.
Halleluja, halleluja!

Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon,
toch zijn wij een, zij zingend voor de troon,
wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon.
Halleluja, halleluja!

DIENST VAN HET WOORD

Wij vragen of God ons met zijn heilige Geest nabij wil zijn

Kinderlied: ALB 112

1 Je hoeft niet bang te zijn, 2 Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer. als oorlog komt of pijn.
Leg maar gewoon je hand De Heer zal als een muur
in die van onze Heer. rondom je leven zijn.

3 Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.

- kinderen gaan naar de Kindernevendienst -

Schriftlezing: Lukas 20: 27-40

27 Enkele sadduceeën, die ontkennen dat er een opstanding is, kwamen naar hem toe en vroegen hem: 28 'Meester, Mozes heeft ons het volgende voorgeschreven: als een gehuwd man sterft zonder dat zijn vrouw kinderen heeft gebaard, moet zijn broer met die vrouw trouwen en nakomelingen verwekken voor zijn broer. 29 Nu waren er zeven broers. De eerste was gehuwd, maar stierf kinderloos; 30 daarna trouwde de tweede broer met de vrouw 31 en vervolgens de derde, en toen de andere broers, maar alle zeven waren ze kinderloos toen ze stierven. 32 Ten slotte stierf ook de vrouw. 33 Wiens vrouw is ze dan bij de opstanding? Alle zeven zijn ze immers met haar getrouwd geweest.' 34 Jezus zei tegen hen: 'De kinderen van deze wereld huwen en worden uitgehuwelijkt, 35 maar wie waardig bevonden is deel te krijgen aan de komende wereld en aan de opstanding van de doden, huwt niet en wordt niet uitgehuwelijkt. 36 Zij kunnen ook niet meer sterven, want ze zijn als engelen en ze zijn kinderen van God omdat ze deel hebben aan de opstanding. 37 Dat de doden opgewekt worden, dat heeft ook Mozes al duidelijk gemaakt in de tekst over de doornstruik, waar hij spreekt over de Heer als de God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob. 38 Hij is geen God van doden, maar van levenden, want voor hem zijn allen in leven.' 39 Enkele schriftgeleerden zeiden: 'Meester, wat u zegt is juist.' 40 En niemand durfde hem nog een vraag te stellen.

Lied 196: 1, 2 en 3 (uit: Zingende Gezegend = Gez. 167 LvdK)

1. Het einde aller tijden zal zwaar van dagen zijn;
een bange nacht van lijden, een zwangerschap van pijn,
een last, haast niet te dragen – of zou die dan misschien
juist maken dat wij vragen het kind te mogen zien.

2. Uit barensnood geboren komt liefde aan het licht
die nieuwe hoop laat gloren, de wereld – wreed ontwricht –
een gaaf gezicht zal geven, een hartslag zonder haat,
een glimlach om het leven, een rimpelloos gelaat.

3. De teistering der tijden, de adem uit en in,
de weeën van het lijden ontsluiten het begin,
en is het kind geboren dan zal de oude pijn
geleden en vergeven, voorgoed vergeten zijn!

Schriftlezing: Romeinen 8: 18-28 (vert. NBG '51!)

18 Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. 19 Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. 20 Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om (de wil van) Hem, die haar daaraan onderworpen heeft, 21 in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. 22 Want wij weten, dat tot nu toe de ganze schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. 23 En niet alleen zij, maar ook wij zelf, [wij,] die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam. 24 Want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop, die gezien wordt, is geen hoop, want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? 25 Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. 26 En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor

ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. 27 En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. 28 Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn.

Lied 755: 1 en 2

1. Toch overwint eens de genade,
en maakt een einde aan de nacht.
Dan onderwerpt de Heer het kwade,
dan is de strijd des doods volbracht.
De wereld treedt in 's Vaders licht,
verheerlijkt voor zijn aangezicht.

2. O welk een vreugde zal het wezen,
als Hem elk volk is toegedaan;
uit aard' en hemel opgerezen
vangt dan het nieuwe loflied aan.
Als ieder voor de Heer zich buigt
en aller stem Gods lof getuigt.

VERKONDIGING, n.a.v. het thema 'Onder druk' (Rom. 8: 28)

Lied: 769: 1 en 4

1. Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is uw pleit beslecht

4. Als de graven openbreken
en de mensenstroom vangt aan

om de loftrumpet te steken
en uw hofstad in te gaan:
Heer, laat ons dan niet ontbreken,
want de traagheid grijpt ons aan

- kinderen komen terug uit de Kindernevendienst -

DIENST DER GEDACHTENIS

We zingen staande de Geloofsbelijdenis

Gebed

GEDACHTENIS VAN DE NAMEN

Gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden:

*Mw. Wil Sparreboom-Beele
28 november 2018 91 jaar*

*Mw. Louise Maria de Vries-Meijer
2 januari 2019 87 jaar*

*Mw. Neeltje Schenk-den Braber
8 februari 2019 78 jaar*

*Mw. Bartina van Weelden-Visser
7 april 2019 79 jaar*

*Dhr. John Gerrard van Hulst
27 april 2019 88 jaar*

*Dhr. Hans van Nieuwkerk
11 mei 2019 82 jaar*

Mw. Philiberta Barbera Dekkers

Ieder die dat wil kan een waxinelichtje aansteken aan één van de kaarsen op de tafel; ter herinnering aan geleden verlies, pijn of verdriet.

Gedicht door Riet van Nieuwkerk

Gebed (vervolg)

Stil gebed - Onze Vader

Lied: 728 (Hemelhoog)

Refrein: Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

1. Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:
Refrein.

2. Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer eraan.
Heffen wij dit loflied aan:

Jezus **komt** in heerlijkheid,
zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

DIENST DER GAVEN

Inzameling der gaven

Slotzang: U zij de glorie *(staande)*

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie nu en immer meer.
Uit een blinkend stromen daalde d'engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.

Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer,
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren blijde en welgezind
en zegt telkenkere: "Christus overwint."
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot;
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Wegzending en zegen

Aansluitend zingen: Lied 416

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.