

Liturgie kerkdienst 19 mei 2019 om 18.30 uur in de Ark

Intochtslied: Nr. 138 : 1 en 2 Liedboek

Stil gebed

Bemoediging en groet

Blok met koor

1. Alleen koor: Nr. 219 Ambrosiaanse Lofzang

Heer, God, U loven wij,

Schepper, U prijzen wij.

Alles wat adem heeft

zingt u in eeuwigheid.

Hoog in uw hemel, Heer,

juichen eng'len U ter eer.

Juub'lend de heem'len door

klinkt dan der zaal'gen koort:

Heilig, heilig, heilig is onze God, de Heer Zebaoth.

Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol,

hemel en aarde zijn van uw grootheid vol.

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, amen.

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, amen.

2. Wisselzang: Nr. 410 Heer ik kom tot u

Vers 1 allen, vers 2 koor, vers 3 koor, vers 4 allen

Opwekking nr. 488

1 Allen

Heer, ik kom tot U,

hoor naar mijn gebed.

Vergeef mijn zonden nu,

en reinig mijn hart.

2 Koor

Met uw liefde, Heer,

kom mij tegemoet,

nu ik mij tot U keer,

en maak alles goed.

3 Koor

Zie mij voor U staan,
zondig en onrein.
O, Jezus raak mij aan,
van U wil ik zijn.

4 Allen

Jezus op uw woord,
vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U.

Gebed om verlichting door de Heilige Geest

Schriftlezing: Psalm 138

Blok met koor:

1. Alleen koor: Looft en prijst de Heer nr. 64

Looft en prijst de Heer

Looft de Heer in zijn heiligdom.
Looft hem in zijn hemelrijk.
Looft zijn daden was en groots.
Looft hem om zijn majesteit.
Breng hem lof met de trompet,
zing van vrede met de harp.
door de klinkende cimbale,
rijst een loflied in je hart.

Looft de Heer in zijn heiligdom.
Looft hem in zijn hemelrijk.
Looft zijn daden was en groots.
Looft hem om zijn majesteit.
Roep van vreugde met de trommel
liefde bij 't snarenspeel.
Met de klank van het orgel
klinkt een prachtig samenspeel.

Looft de Heer in zijn heiligdom,
looft hem in zijn firmament.
Looft zijn daden wijs en groots.
looft hem om zijn majesteit.
Halleluja, amen.
looft en prijst de Heer, uw God.
Halleluja, looft en prijst de Heer, uw God,
looft en prijst de Heer, uw God.
Halleluja, amen, amen.

2. Wisselzang: nr 465 Wees stil voor het aangezicht van God (710 Opwekking)

Vers 1 koor, vers 2 gemeente, vers 3 allen

Opwekking nr. 464

1 Koor

Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

2 Gemeente

Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.

3 Allen

Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.

Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

Preek over Ps. 138

Lied na de preek: Nr. 138 : 3 en 4 Liedboek

Geloofsbelijdenis: 12 artikelen

Lied na de geloofsbelijdenis: Nr. 908 : 1, 2, 6 en 7 Liedboek

Blok met koor

1. Alleen koor: Nr. 41 Zing voor de Heer

Zing voor de Heer

Zing voor de Heer een heel nieuw lied.

Halleluja! Halleluja!

Iedereen die zijn gunst geniet,

halleluja! Halleluja!

Engelen rondom zijn troon.

Halleluja! Halleluja!

Zingen hun lied op blijde toon.

Halleluja! Halleluja!

Kom, loof nu de Heer en zing halleluja.

O, loof nu de Heer en zing halleluja,

Ja, loof nu de Heer en zing halleluja!

Loof nu de Heer , breng hulde en eer.

Looft hem met orgelspel en fluit.

Halleluja! Halleluja!

Maak hem groot met harp en luit.

Halleluja! Halleluja!

Al wat ademt looft de Heer.

Halleluja! Halleluja!

Breng hem dank en geef hem eer.

Halleluja! Halleluja!

Kom, loof nu de Heer en zing halleluja.

O, loof nu de Heer en zing halleluja,

Ja, loof nu de Heer en zing halleluja!

Loof nu de Heer , breng hulde en eer.

Aarde en hemel tonen zijn macht.

Halleluja! Halleluja!

Gods getuigt van zijn grote kracht.

Halleluja! Halleluja!

Hij is 't die ons leven leidt.

Halleluja! Halleluja!

Prijst hem tot in eeuwigheid

Halleluja! Halleluja!

2. Wisselzang: Nr. 297 De dag door uwe gunst ontvangen vers 1 koor, vers 2 gemeente, vers 3 koor, vers 4 allen

Liedboek 248

1 Koor

De dag, door uwe gunst ontvangen,

is weer voorbij, de nacht genaakt;

en dankbaar klinken onze zangen

tot U, die 't licht en 't duister maakt.

2 Gemeente

Die dan, als onze beden zwijgen,

als hier het daglicht onderduikt,

weer nieuwe zangen op doet stijgen,

ginds waar de nieuwe dag ontluikt.

3 Koor

Zodat de dank, U toegezonden,

op aard nooit onderbroken wordt,

maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt.

4 Allen

Voorwaar, de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al uw schepselen zich buigen
voor uwe liefd' en majesteit.

Dankzegging en voorbede

Inzameling van de gaven

Slotlied: Nr. 146c : 1, 4 en 7 Liedboek

Zegen