

**Liturgie voor de gezamenlijke dienst van Ark en Rank
op zondag 19 mei 2019, aanvang 10.30 uur
in de Ark te Krimpen aan den IJssel**

Voorganger: Ds Machiel van der Giessen
Organist/pianist: Arie de Korte

Ouderling van dienst: Marlou de Leeuw
M.m.v. Interkerkelijk Kinderkoor De Regenboog o.l.v. Hidde Zwart

- Orgelspel

- Kinderkoor: (start 10.25 uur)

** Hoog boven de wolken*

** Up to date*

- Welkom en afkondigingen

- Intochtslied (staande): Psalm 98: 1

Zing een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.

Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.

Zing voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.

Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

- Stil gebed

- Bemoediging en groet

- Kinderkoor * Ik zal er zijn

met samenzang van derde couplet

3. De toekomst is zeker, ja eindelijk goed.

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

Refrein: 'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

4. O Naam aller namen, aan U alle eer.

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Refrein

- Kinderkoor * Een stille taal

- De Tien Woorden

- Lied: Opwekking 194 (2 x zingen)

U maakt ons één. U bracht ons tesamen,
wij eren en aanbidden U.

U maakt ons één, U bracht ons tesamen,
wij eren en aanbidden U.

Wordt uw wil gedaan, dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.

Wordt uw wil gedaan, dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.

**- Gebed om de opening van het Woord en de
verlichting door de Heilige Geest**

- Kinderlied: Opwekking Kids Nr 136

God heeft mij gemaakt van top tot teen

lemand zoals ik, nee, zo is er niet een

want ik ben uniek, heel speciaal en bijzonder

ik ben nog zoveel mooier dan een wereldwonder

Hij heeft mij gevormd in m'n moeders buik

en na negen maanden kwam ik eruit

met alles er op en alles er aan

Ik geef Hem alle eer, want Hij heeft dat gedaan

God heeft jou gemaakt van top tot teen

lemand zoals jij, nee, zo is er niet een

want je bent uniek, heel speciaal en bijzonder

je bent nog zoveel mooier dan een wereldwonder

Hij heeft je gevormd in je moeders buik

en na negen maanden kwam jij er uit

met alles er op en alles er aan

Dus geef Hem alle eer, want Hij heeft dat gedaan

God heeft jou gemaakt van top tot teen!

- Kindermoment

*- Kinderen van groep 1 t/m 6 gaan naar de
kindernevendienst. Zingen 'Lied van het Licht'*

- Inleidend woord op de Bijbellezing

- Bijbellezing: Exodus 25: 1-22 (door Engelbert Anker)

- Lied: NLB 906: 1 en 4

God is tegenwoordig, God is in ons midden, laat ons
diep in 't stof aanbidden.

God is in ons midden, laat nu alles zwijgen alles in ons
voor Hem neigen.

Wie de stem / heft tot Hem

sla de ogen neder, geve 't hart Hem weder.

Koning in de hemel, kon ik U maar prijzen,
U volkomen eer bewijzen.
Kon ik als een engel eeuwig opgetogen
naar U zien met eigen ogen.
Laat mij nu / reeds aan U
alles mogen geven, lieve God, mijn leven.

- **Bijbellezing: Exodus 31, 1 – 11**

- **Lied: NLB 906: 6 en 8**

Streel Gij met uw stralen, God van licht en leven,
mijn gezicht tot U geheven.
Evenals de bloemen voor het zonlicht buiten
zo gewillig zich ontsluiten,
zo laat Gij, / zon van mij,
in uw licht mij groeien voor U openbloeien.

Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven,
U ten heiligdom gegeven.
Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen,
dat Ge in mij uw beeld kunt lezen.
Waar ik ga zit of sta,
laat mij U aanschouwen, met een stil vertrouwen.

- **Verkondiging**

Is het alles goud wat er blinkt?

- **Lied: Opwekking 623**

Laat het huis gevuld zijn met wierrook van aan bidding
Laat het huis gevuld zijn met de wolk van mijn geest
Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig
leven. Laat het huis gevuld zijn met mijn geur

Want ik wil komen met mijn geest
En doorwaaien heel het huis
Ik wil het maken tot een tempel
Waar ik woon
Laat mijn leven in je zijn
Ik maak je heilig, puur en rein
Ik laat het levend water stromen door je heen

Laat het huis gekleed zijn met kleden van fijn linnen
Laat het huis gekleed zijn met gerechtigheid en trouw
Laat het huis gekleurd zijn door het bloed van Uw
Zoon Jezus. Laat het huis gereinigd zijn en schoon

Want U wilt komen met Uw geest
En doorwaaien heel het huis
U wilt het maken tot een tempel
Waar U woont
Laat Uw leven in ons zijn
maak ons heilig, puur en rein
laat het levend water stromen door ons heen

Heer wij roepen tot U
Kom opnieuw met Uw vuur

Wij verlangen naar echtheid
Bewerk het diep in ons hart

Heer wees welkom met Uw geest
En doorwaai nu heel het huis
Kom en maak het tot een tempel
Waar U woont
Laat Uw leven in ons zijn
maak ons heilig, puur en rein
laat het levend water stromen door ons heen

- *De kinderen komen terug uit de kindernevendienst -*

- **Kinderkoor** * *Er is altijd plaats voor jou*
* *Van A tot Z*

Van A tot Z Bent U de hoogste Heer
Alfa, Omega en zoveel meer
Oneindig groot is ook uw heerschappij
U bent het einde voor mij

- **Dankgebed en voorbeden**

- **Inzameling der gaven (onder orgelspel)**

- **Lied: NLB 971**

Zing een nieuw lied voor God de Here
en wees van harte zeer verblijd.
God wil alhier met ons verkeren,
hier wordt een huis voor Hem bereid.
Hij heeft de hand en het verstand
gezegend voor het werk,
de bouw van Christus' kerk.

God wil aan ons telkens weer tonen
dat Hij genadig is en trouw.
Dat Hij met ons samen wil wonen,
geeft ons de moed voor dit gebouw.
Maar niet met steen en hout alleen
is 't grote werk gedaan.
't Zal om onszelve gaan.

De Heilige Geest geeft taal en teken.
Christus deelt al zijn gaven uit.
De Vader zelf wil tot ons spreken
en elk verstaat wat het beduidt.
Wees ons nabij en maak ons vrij
in dit uw heiligdom.
Kom, Here Jezus, kom!

- **Kinderkoor** * *Zegenlied*

- **Zegen**

- **Orgelspel**