

LITURGIE ZATERDAG 20 APRIL STILLE ZATERDAG

Het licht is gedempt

Stilte

Ambtsdragers komen binnen, vanuit de stilte zingen we

Zingen: Lied 598 (3x) [Nederlandstalige versie!!]

Gebed

Lezing 1: Gen. 1: 1-5a

Zingen: Lied 221: 1 en 2

Lezing 2: Exodus 14: 21-31

Zingen: Lied 350: 3 en 4

Lezing 3: Ezechiël 36: 24-28

OVERDENKING

Zingen: Lied 686: 1

Lezing 4: Johannes 20: 1-9

Zingen: Lied 642: 1, 4 en 5

DOOPGEDACHTENIS

VERNIEUWING VAN HET VERBOND

Inleidende woorden:

In de doop zijn wij met Christus begraven om met Hem ten leven te worden opgewekt. Daarom vraag ik u deze nacht uw doop te gedenken en het verbond van God met ons te beamen.

Aanwezigen worden uitgenodigd naar voren te komen en zich rondom het doopvont op te stellen

Zingen: Lied 513: 1 en 2

God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne,
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

Vraagstelling en belofte:

V. Gisteren werd ik met Christus aan het kruis geslagen,
G. vandaag deel ik in zijn overwinning.
V. Gisteren stierf ik aan zijn dood,
G. vandaag leef ik van zijn leven.
V. Gisteren werd ik met Hem begraven,
G. vandaag deel ik in zijn opstanding.
V. Laten wij dan leven in dit geloof,
vol vreugde om de Drie-enige God,
die naar de mens omziet
en het Licht van zijn bevrijding laat stralen
in alle doodse duisternis.
In Christus zijn wij een nieuwe schepping.
Daarom, Gods trouw beamend,
vernieuwen wij onze belijdenis en onze doopbelofte:
G. Wij willen in dit geloof de roeping aanvaarden
om Christus te volgen in ons leven.
Dit in verbondenheid met heel zijn kerk overal op aarde.
V. God is onze Schepper en Hij heeft ons gemaakt.
Hij is trouw ondanks onze ontrouw.
Dat geloof belijden wij nu

Geloofsbelijdenis zingen

V. In leven en sterven geloven wij
dat niets of niemand ons zal kunnen scheiden
van de liefde van God,
die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Zingen: Lied 641: 1 en 4

Gebed

Slotlied: Lied 155 (uit: Zingende Gezegend) (melodie: Psalm 118)

1. God dank! Laat iedereen het horen:
Christus is waarlijk opgestaan!
Wij gaan niet in de nacht verloren,
Pasen: de grote dag breekt aan!
Geen grafsteen houdt het zonlicht tegen,
een engel kondigt stralend aan:
ziet waar zijn lichaam heeft gelegen,
waarlijk, de Heer is opgestaan!

2. Wij hadden alle hoop verloren,
niemand van ons zag toekomst meer;
leeg was ons hart, als nooit tevoren
zo eenzaam, zonder onze Heer.
Hopeloos donker was ons leven,
een bange droom, een lange nacht;
waar was ons laatste licht gebleven:
Christus, die ons de toekomst bracht?

3. God dank! De hemel heeft gesproken:
Wie zoekt gij toch? Hij is hier niet!
Een nieuwe lente is ontloken,
vreugde begraaft het diepst verdriet.
God lof! De nacht is overwonnen,
het daglicht krijgt voorgoed ruim baan,
de toekomst is vandaag begonnen,
de Heer is waarlijk opgestaan!

Wegzending en zegen:

Gaat heen in de vrede van de HEER.
God zij lof en dank. Halleluja !

Zingen (staande): 'Amen' (3x)