

LITURGIE GOEDE VRIJDAG 19 APRIL 2019

Op Goede Vrijdag gedenken wij het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus.
Aan het begin van de viering klinken de woorden van Psalm 91 en Jesaja 53.
Wij lezen het Lijdensevangelie en luisteren naar de Kruismeditatie
Deze dienst is een voortzetting van de dienst op Witte Donderdag

Voor de dienst is het stil, er is geen orgelspel

Binnenkomst ambtsdragers (Gemeente gaat staan)

We bereiden ons in stilte voor

Zingen: Lied 91a

Bemoediging

Vg.: Wie woont in de hoede van de allerhoogste God

Gem.: OVERNACHT IN DE SCHADUW VAN DE ALMACHTIGE

Vg.: Bij nacht en ontij heb je niets te vrezen

Gem.: HIJ IS EEN SCHILD, EEN MUUR OM JE HEEN

Vg.: onze ziekten heeft Hij op zich genomen

Gem.: EN ONZE SMARTEN HEEFT HIJ GEDRAGEN

Vg.: Wij echter hielden hem voor een geplaagde,
Een door God geslagene en verdrukte,

Gem.: MAAR OM ONZE ONGERECHTIGHEDEN WERD HIJ DOORBOORD

Vg.: om onze ongerechtigheid werd Hij verbrijzeld

Gem.: DOOR ZIJN STRIEMEN IS ER VOOR ONS GENEZING

Gebed

Dienst van het Woord:

we lezen deze avond het lijdensevangelie zoals het beschreven is door Johannes

Lezing 1: Johannes 18: 28 – 19: 3

Zingen: Lied 575: 5

Lezing 2: Johannes 19: 4-18

Zingen: Gezang 189: 1 (Liedboek voor de Kerken)

Lezing 3: Johannes 19: 19-24

Zingen: Lied 22: 7

Lezing 4: Johannes 19: 28-30

Zingen: Lied 590: 1 en 2

DE PAASKAARS WORDT GEDOOFD

STILTE

Lezing 5: Johannes 19: 31-37

Zingen: Lied 558: 9 en 10

Lezing 6: Johannes 19: 38-42

Zingen: Lied 590: 3 en 4

KRUISMEDITATIE, n.a.v. Johannes 19: 19 en 20

<p>ישוע הנצרי מלך היהודים Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων</p>
--

Zingen: Lied 512: 1, 2, 6 en 7

Gebed

Zingen: Lied 578: 1, 4, 5 en 6

Gezamenlijk 'Onze Vader'

In stilte verlaten we de kerk

De dienst wordt morgen, Stille Zaterdag, voortgezet