

LITURGIE DONDERDAG 18 APRIL WITTE DONDERDAG

Wij bereiden ons voor in stilte

Binnenkomst ambtsdragers (wij gaan staan)

Woord van welkom / Aanvangstekst

Lied 377: 1, 2 en 3

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 547: 1, 2 en 3

Openingsgebed

Lied: Vannacht zal het wonder gebeuren (Alles wordt Nieuw, deel 1, 7)

Schriftlezing: Johannes 13:1-17

Lied: 569

Muzikaal intermezzo

OVERDENKING

Lied 377: 4, 5, 6 en 7

Viering Heilig Avondmaal

- Tafelgebed

Voorganger: Vrede zij met u

Gemeente: Vrede ook met u

Voorganger: Verheft uw harten

Gemeente: Wij zijn met ons hart bij de Heer

Voorganger: Brengen wij dank aan de Heer, onze God

Gemeente: Hij is onze dankbaarheid waardig

Voorganger: Gezegend bent U, Heer onze God

want U hebt uw volk bevrijd uit angst en duisternis.

In de nacht bent U voor ons uitgegaan, lichtend als vuur.

En door het water van de dood

voert U ons naar een land van vrede en overvloed.

Gezegend bent U om uw Zoon Jezus Christus,

onze Heer die alles heeft voltooid wat stond geschreven.

Die ons in de wereld heeft liefgehad ten einde toe

en alle beproeving heeft doorstaan.

Die in de nacht vóór zijn lijden met zijn leerlingen maaltijd hield

en hen brood en wijn gaf als teken van leven voorgoed.

Zo zullen wij,

verlost door zijn dood en opgewekt door zijn verrijzenis

delen in zijn heerlijkheid.

Daarom, met alle engelen en heiligen

loven en verheerlijken wij uw glorierijke naam

en prijzen wij u zonder einde.

Lied 985: 1

Wij zegenen U om uw Zoon,

in wie ons gegeven is al wat U ons wilde schenken,

in wie U God-met-ons-zijt.

Die gehoorzaamheid heeft betoond

met heel zijn hart, zijn ziel en zijn kracht

en die in de gestalte van een knecht onze broeder werd.

Al onze boosheid heeft hij gedragen
en in zijn liefde ging hij voorbij de laatste grens.
Die in de nacht dat hij werd overgeleverd,
dat is deze nacht, het brood in zijn handen nam,
het zegende en zei:

“Neem en eet, dit is mijn lichaam,
doe dit tot mijn gedachtenis!”

En na de maaltijd nam Hij de beker der dankzegging,
sprak het dankgebed en zei:

“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen wordt vergoten.

Telkens als u uit deze beker drinkt,
zult u het doen om mij te gedenken.”

Wij vragen U, zend uw Heilige Geest over ons.

Verzamel uw volk tot eenheid

zodat wij staan voor uw aangezicht en onze Messias niet vergeten.

Want door hem en met hem en in hem bent U geheiligd en gedankt.

God, Vader, in de eenheid van de Heilige Geest.

Deze nacht en alle dagen tot in eeuwigheid.

Onze Vader...

Nodiging:

Verhef nu uw harten in de hemel,
waar Jezus Christus in heerlijkheid
aan de rechterhand van de Vader is.

En twijfel niet, maar geloof,
dat u door de werking van de Heilige Geest
net zo zeker met Zijn lichaam en bloed
gevoed en versterkt wordt,
als u het brood en de wijn uit Zijn hand ontvangt.

Gemeente komt aan tafel

Instellingswoorden

Gemeenschap van brood en wijn

Na de afzonderlijke tafels zingen we Lied 116: 1, resp. 2 en 3

De tafel wordt afgedekt

Het Avondmaalsservies wordt de kerk uitgedragen

Avondgebed

Voorganger: Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen.

Gemeente Blijf bij ons en bij uw ganse Gemeente
aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven,
aan de avond van de wereld.

Voorganger Blijf bij ons met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw woord en sacrament.

Gemeente Blijf bij ons wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge bittere dood.

Voorganger Blijf bij ons in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid.

Allen Amen

Slotwoord: Johannes 14: 27-31

Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u;
niet zoals de wereld *die* geeft, geef Ik *die* u.

Laat uw hart niet in beroering raken
en niet bevreesd worden.

U hebt gehoord dat Ik tegen u gezegd heb:

Ik ga heen maar kom weer naar u toe.

Als u Mij liefhad, zou u zich verblijden,
omdat Ik gezegd heb:

Ik ga heen naar de Vader;

want Mijn Vader is meer dan Ik.

En nu heb Ik het u gezegd voordat het zal gebeuren, _
opdat, wanneer het gebeurt, u zult geloven.

Ik zal niet veel meer met u spreken, _

want de vorst van deze wereld komt
en heeft geen macht over Mij.

Maar de wereld moet weten dat Ik de Vader liefheb,
en doe zoals de Vader Mij _geboden heeft.

Sta op, laten wij hier vandaan gaan.

Wij verlaten in stilte de kerk