

**Liturgie De Ark - Krimpen aan den IJssel**

**Zondag 14 april 2019**



**zoon van Mark Reinders en Jacqueline Reinders-Snel**

**Bevestiging van Jaco Griffioen  
tot Ouderling-Kerkrentmeester**

Voorganger: Dr. Gert den Hartogh

Organist: Arie de Korte

Ouderling van dienst: Johan van der Niet

Lector: Tineke Tegelaar

Zang en piano: Cisca en Karin Snel

**Zingen voor de dienst:**

**Lied 554: 1 en 4**

Welkom, welkom, koning Jezus, vredelievend op een ezel.  
Kom, wij leggen mantels neer als een looper voor de Heer:  
Hosanna, hosanna, gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer.

Welkom, welkom, koning Jezus, laat uw vrede ons genezen.  
Bij de intocht van uw woord is ons hart een open poort.  
Hosanna, hosanna, gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer.

**Lied 551: 1, 2 en 4**

Hosanna, hosanna, de Heer komt voorbij, de Heer komt voorbij.  
Hij rijdt op een ezel, gezegend is Hij.  
Hosanna, hosanna, hosanna. Hosanna, Hosanna!

Hosanna, hosanna, nu nadert de stoet, nu nadert de stoet.  
Wij komen met palmen Hem blij tegemoet.  
Hosanna, hosanna, hosanna. Hosanna, Hosanna!

Hosanna, hosanna, geprezen zijt Gij, geprezen zijt Gij,  
o Jezus Messias, want Gij maakt ons vrij.  
Hosanna, hosanna, hosanna. Hosanna, Hosanna!

## **Woord van welkom Mededelingen**

### **Intochtslied: Samen in de naam van Jezus**

Samen in de naam van Jezus  
heffen wij een loflied aan,  
want de Geest spreekt alle talen  
en doet ons elkaar verstaan.  
Samen bidden, samen zoeken,  
naar het plan van onze Heer.  
Samen zingen en getuigen,  
samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten  
dat God niet veranderd is  
en zijn liefde als een lichtstraal  
doordringt in de duisternis.  
't Werk van God is niet te keren  
omdat Hij er over waakt  
en de Geest doorbreekt de grenzen  
die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open  
naar de Vader, naar elkaar.  
Jezus Christus, Triomfator,  
mijn Verlosser, Middelaar.  
Vader, met geheven handen  
breng ik U mijn dank en eer.  
't Is uw Geest die mij doet zeggen:  
Jezus Christus is de Heer!

### **Stil gebed**

### **Bemoediging en groet**

#### **Loflied: 556: 1, 2 en 5**

Alles wat over ons geschreven is  
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,  
alle geboden worden thans voldragen,  
alle beproeving van de wildernis.

Gods schepping die voor ons gesloten bleef  
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,  
die zoon van David zijt en man van smarte,  
koning der Joden die de dood verdreef.

Dit is uw opgang naar Jeruzalem  
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,  
vrede aan allen die uw naam verhogen:  
heden hosanna, morgen kruisig Hem!

### **Gebed**

## **Bediening H. Doop**

### - **Lied voor de doop: ELB 226**

Heer, ik kom tot U, neem mijn hart, verander mij.

Als ik U ontmoet vind ik rust bij U.

Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben,  
trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde.

*Refrein: Houd mij vast, laat uw liefde stromen.*

*Houd mij vast heel dicht bij uw hart.*

*Ik voel uw kracht*

*en stijg op als een arend.*

*Dan zweef ik op de wind,*

*gedragen door uw Geest*

*en de kracht van uw liefde.*

Heer, kom dichterbij, dan kan ik uw schoonheid zien  
en uw liefde voelen, diep in mij.

En Heer, leer mij uw wil zodat ik U steeds dienen kan  
en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde.

*Refrein tweemaal:*

*Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest  
en de kracht van uw liefde.*

### - **Doopvragen**

### - **Bediening H. Doop**

### - **Lied na de doop: 778: 1, 2 en 4**

O Here God, – ons liefst verlangen,  
dit kind van ons, dit liefdepand,  
wij hebben het van U ontvangen,  
wij geven 't U uit uwe hand.

Als Gij het zelf niet vast blijft houden,  
nu het in onze handen is,  
dit kind voor 't licht bestemd, – hoe zouden  
wij 't hoeden voor de duisternis?

Geef dat het van ons leert te kijken  
naar Hem die 't licht der wereld is  
en altijd meer op Hem gaat lijken:  
een lichtglans in de duisternis.

### - **Overhandigen doopkaart en - kaars: inschrijven Jens in doopboek**

- **Lied: Gebed om zegen (Sela)**

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.  
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.  
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.  
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;  
ga mij niet voorbij.  
Regen op mij met uw Geest, Heer,  
Jezus, kom tot mij  
als de Bron van leven,  
die ontspringt, diep in mij.  
Breng een stroom van zegen,  
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.  
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.  
Zegen om de ander tot zegen te zijn.  
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen;  
hier in de woestijn.  
Wachtend op uw milde regen,  
om zelf een bron te zijn.  
Met een hart vol vrede,  
zijn wij zegenend nabij.  
Van uw liefde delend,  
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

**Dankzegging en gebed om de nabijheid van Gods Heilige Geest**

**Projectlied - Uitleg Kindernevendienst - Lied van het licht**

– Kinderen gaan naar de Kindernevendienst

**Schriftlezing I: Psalm 91**

<sup>1</sup>*Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont  
en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende,*

<sup>2</sup>*zegt tegen de HEER: 'Mijn toevlucht, mijn vesting,  
mijn God, op u vertrouw ik.'*

<sup>3</sup>*Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger  
en redt je van de dodelijke pest,*

<sup>4</sup>*hij zal je beschermen met zijn vleugels,  
onder zijn wieken vind je een toevlucht,*

*zijn trouw is een veilig schild.*

<sup>5</sup>*De verschrikking van de nacht hoeft je niet te vrezen,  
ook de pijl niet die overdag op je afvliegt,*

<sup>6</sup>*noch de pest die rondwaart in het donker,  
noch de plaag die toeslaat midden op de dag.*

<sup>7</sup>*Al vallen er duizend aan je linkerzijde  
en tienduizend aan je rechterhand,  
jou zal niets overkomen.*

<sup>8</sup>*Open je ogen en zie  
hoe wie kwaad doen worden gestraft.*

<sup>9</sup>*U bent mijn toevlucht, HEER.*

*Als je mag wonen bij de Allerhoogste,*

<sup>10</sup>*zal het kwaad je niet bereiken,  
geen plaag je tent ooit treffen.*

<sup>11</sup>*Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen,  
die over je waken waar je ook gaat.*

<sup>12</sup>*Hun handen zullen je dragen,  
je voet zul je niet stoten aan een steen.*

<sup>13</sup>*Leeuw en adder zul je vertrappen,  
roofdier en slang vermorzelen.*

<sup>14</sup>*Ik zal bevrijden wie mij liefheeft  
en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is.*

<sup>15</sup>*Roep je mij aan, ik geef antwoord,  
in de nood zal ik bij je zijn,*

*je bevrijden en met roem overladen,  
<sup>16</sup>je overvloed geven van dagen.*

*Ik zal je redding zijn.'*

### **Lied: 188 ELB**

'K Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.

Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.

Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.

'k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij.

### **Schriftlezing II: Matteus 21: 1-11**

<sup>1</sup>Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus er twee leerlingen op uit. <sup>2</sup>Zijn opdracht luidde: 'Ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie er een ezelin zien, die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. <sup>3</sup>En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: "De Heer heeft ze nodig." Dan zal men ze meteen meegeven.' <sup>4</sup>Dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de profeet: <sup>5</sup>'Zeg tegen Sion: "Kijk, je koning is in aantocht, hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier.'"

<sup>6</sup>De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. <sup>7</sup>Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen.

<sup>8</sup>Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit, anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg. <sup>9</sup>De talloze mensen die voor hem uit liepen en achter hem aan kwamen, riepen luidkeels: 'Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel!'

<sup>10</sup>Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. 'Wie is die man?' wilde men weten. <sup>11</sup>Uit de menigte werd geantwoord: 'Dat is Jezus, de profeet uit Nazaret in Galilea.'

## **VERKONDIGING**

### **Lied: 553**

Stap voor stap gaat door Jeruzalem  
Jezus op de rug van een ezelin.  
Kinderen zwaaien takken, zingen:  
'Zegen voor wie komt in de naam van de Heer!'

Massa's mensen in Jeruzalem:  
waarom rijdt hij niet op een prachtig paard,  
als een generaal ten strijde?  
'Zegen voor wie komt in de naam van de Heer!'

Massa's mensen in Jeruzalem;  
vol verbazing zien zij deze man  
rustig op zijn ezel rijden:  
'Zegen voor wie komt in de naam van de Heer!'

Stap voor stap gaat door Jeruzalem  
Jezus op de rug van een ezelin.  
Zullen wij de kinderen volgen:  
'Zegen voor wie komt in de naam van de Heer!'

## **Bevestiging ouderling - kerkrentmeester**

### **Lied: ALB 60**

Uw Woord is een lamp voor mijn voet  
en een licht op mijn pad.  
Uw Woord is een lamp voor mijn voet  
en een licht op mijn pad.  
Uw Woord is een lamp, uw Woord is een licht.  
Uw Woord is een lamp voor mijn voet  
en een licht op mijn pad.

– Kinderen komen terug

## **Dankzegging en voorbeden**

**Lied: You are my All in All**

### **Inzameling der gaven**

#### **Slotlied: 550**

Verheug u, gij dochter van Sion,  
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!  
Uw koning rijdt binnen, het rijk gaat beginnen,  
de zalige tijden, Hij komt ons bevrijden  
rechtvaardig, zachtmoedig, de aarde zal spoedig  
een bloeiende tuin zijn van vrede en recht,  
de Heer heeft het heden gezegd.

Verheug u, gij dochter van Sion,  
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!  
Hij zal u regeren  
met God en met ere.  
De wagens, de paarden,  
de wapens, de zwaarden,  
krijgszuchtige plannen,  
Hij zal ze verbannen,  
Hij zal ze verdoen in zijn toorn en zijn recht,  
het is van te voren voorzegd.

Verheug u, gij dochter van Sion,  
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!  
Zijn daden, zij zullen  
de aarde vervullen,  
voor jood en voor heiden  
door dood en door lijden  
draagt Hij met zich mede  
de blijdschap, de vrede,  
Hij rijdt op een ezel. Hij lijdt als een knecht,  
zo brengt Hij het leven terecht.

### **Zending en zegen**

#### **Uitleidend orgelspel**

*In de kerkzaal kunt u de doopouders en de bevestigde ambtsdrager feliciteren.*