

## Programma

**15.00-15.15 uur:**  
Welkom en introductie

**15.15-16.15 uur:**  
Samen ontdekken

**16.15-16.30 uur:**  
Samen vieren

**16.30-17.00 uur:**  
Samen eten

# KLIEDERKERK

## KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Zondag 17 februari 2019

**THEMA: Wie een kuil graaft  
voor een ander...**

**Van 15.00 – 17.00 uur**



**WAAR?** PCB De Wegwijzer,

Hyacint 1a, Krimpen a/d IJssel



## OPGAVE EN INFO:

Jacqueline Snijders

[j.h.snijders@planet.nl](mailto:j.h.snijders@planet.nl) 06-53692168

- Creatief kennismaken met bijbelverhalen
- Samen eten en vieren
- Leuke quality time met je (klein-)kinderen
- Voor kinderen van 0-12 jaar en (groot-)ouders, kerkelijk of niet!



Kliederkerk is bedoeld voor kinderen van 0 tot 12 jaar en de mensen om hen heen. Het vindt 6x per jaar plaats in basisschool De Wegwijzer en duurt ongeveer 2 uur. Het bestaat uit drie onderdelen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten. Ben je gelovig of juist niet? Wil je iets van "dat er meer is" meegeven aan je kind? Kom je wel eens in een kerk of juist nooit? Je bent welkom zoals je bent! Kom gerust eens meedoen op zondagmiddag!

Thema van zondag 17 februari is 'Wie een kuil graaft voor een ander...'

We vervolgen het verhaal van Esther, een verhaal over het joodse Poerimfeest (Lotenfeest). Dit Joodse feest gaat over koningin Esther, Mordechai en de verlossing van het kwaad. Als je op deze dag in een synagoge komt, dan zul je je ogen uitkijken en tegelijkertijd achter je oren krabben omdat je in een status van verwarring bent. 'Is dit nou een Joods feest of ben ik op een Carnavalsviering terecht gekomen?'

Met vriendelijke groeten van het kliederkerkteam (op initiatief van PKN-gemeenten De Ark en De Wingerd)  
Ds Corinne Groenendijk, Dr Gert den Hartogh, Jacqueline Sniijders, Giny van der Velde, Marijke Godeschalk, Anita Melenboer en Jolanda de Waardt

- We vragen een vrijwillige bijdrage van ca. € 1,00 p.p. -



**Volgende data: 7/4 en 26/5**