



Krimpen Zingt

Zondag 3 maart 2019, 18.30 uur
"De Ark" - Krimpen aan den IJssel

Voorganger: **Ds. Arenda Haasnoot** uit Rijnsburg

Thema: "**Geef niet op**"

Vocalgroep Voice o.l.v. Martin Mans

Orgel – Everhard Zwart

Zingen voor de dienst:

ELB 211: 1, 4 en 6

Zoals ik ben, - geen andere grond
heb ik, dan 't woord van uw verbond,
en dat Gij zelf mij zocht en vond -
O Lam van God, ik kom, ik kom!

Zoals ik ben, neem Gij mij aan
en wilt mij van mijn schuld ontslaan;
op uw belofte kan ik aan!
O Lam van God, ik kom, ik kom!

Zoals ik ben, - uw liefde groot,
zo breed en lang, zo diep en hoog,
is sterker zelfs dan graf en dood!
O Lam van God, ik kom, ik kom!

Koorzang: - **Jesus, remember me**
- **Hemelse Vader**

Welkomstwoord

Intochtslied: Psalm 107: 1 en 7

-Staande-

Gods goedheid houdt ons staande
zolang de wereld staat!
Houd dan de lofzang gaande
voor God die leven laat.
Al wie door Hem bevrijd
uit ongestuvige streken,
naar huis wordt heengeleid,
zal van zijn liefde spreken.

Laat ons nu voor de Here
zijn goedertierenheid
toezingen en vereren
de God die ons bevrijdt.
Want wie zijn hulp verlangt,
Hem aanroept in gebeden,
verlost Hij uit de angst
en leidt Hij tot de vrede.

Stil gebed
Votum en groet

Koorzang: - **Ave Verum**
- **Panis Angelicus**
(solist Jacqueline Meijer)

Zingen: ELB 241

Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag,
en kniel nu voor Hem neer,
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur.
Een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.

Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt.
Niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

Gebed om de opening van het woord

SCHRIFLEZING: Lukas 18: 1-8

Zingen: "**God en God alleen**"
God en God alleen
Hij is de Bron van alles om ons heen
Elke kleur en elke vorm,
De stilte en de storm t Is God en God alleen.

God en God alleen
Onthult ons alles dat verborgen scheen
En wat een mens ook denken kan
t Verandert nooit zijn plan t Is God en God alleen.

God en God alleen
Een God zo groot als Hij is er niet één
Dat al wat adem heeft aan Hem de glorie geeft
Aan God en God alleen

God en God alleen
Hij is ons Huis door alle eeuwen heen
Een verfrissende fontein
Een eeuwig samenzijn Met God en God alleen.

God en God alleen
Een God zo groot als Hij is er niet één
Dat al wat adem heeft aan Hem de glorie geeft
Aan God en God alleen

Koorzang: -Lacrymosa / Dies Irae
-Calvary's Love

Overdenking: "Geef niet op"

Zingen: Het is goed met mijn ziel

Als vrede mij draagt als een brede rivier,
Als leed mij belaagt als de vloed -
steeds houd ik dit vast, dankzij God zeg ik fier
dat mijn ziel is gered, het is goed.

Refrein: Het is goed (het is goed)
Met mijn ziel (met mijn ziel)
Ja, mijn ziel is gered, het is goed.

Al moet ik ook strijden en word ik verzocht,
ik steun op het kostbare bloed -
het bloed waarmee Christus mij vrij heeft gekocht
en mijn ziel heeft gered: het is goed. Refrein

De last van mijn zonden drukt mij niet meer neer:
de kruisdood heeft alles vergoed.
Mijn Jezus leeft in mij, ikzelf leef niet meer,
dus voor nu en altijd is het goed. Refrein

Wanneer U terugkomt – Heer, duurt het nog lang? –
dan ga ik U blij tegemoet.
De wereld zal beven, maar ik ben niet bang
want mijn ziel is gered, het is goed. Refrein

Koorzang: - Do Lord! (solist Jan Scheper)
- Tears in heaven

Dankgebed, Voorbeden en 'Onze Vader'

Collecte

Zingen tijdens de collecte:

(469 Weerklank)

Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel.
Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel.
Wij aanbidden U, Heer. U komt toe alle lof en eer.
O, Heer, wij prijzen uw naam!

Voor uw woord van genade, dank U wel.
Voor uw woord van genade, dank U wel
Heer, U maakte ons vrij. In uw kracht overwinnen wij.
O, Heer, wij prijzen uw naam!

(ELB 147/ALB 20)

Heer, ik hoor van rijke zegen,
die Gij uitstort keer op keer.
Laat ook van die milde regen
dropp'len vallen op mij neer.
Ook op mij, ook op mij, dropp'len vallen ook op mij.

Liefde Gods, zo rein, zo krachtig,
bloed van Jezus, rijk en vrij,
Gods genade, sterk en machtig,
o, verheerlijk U in mij.
Ook in mij, ook in mij, o, verheerlijk U in mij.

Slotzang: ELB 203 - Staande-

Genade, zo oneindig groot,
dat ik, die 't niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien.

Genade, die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook, als ik mij tot Hem keer,
dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.

Zegen

Zingen: NLB 416: 4

Ga met God en Hij zal met je zijn tot wij weer elkaar
ontmoeten, in zijn naam elkaar begroeten. Ga met
God en Hij zal met je zijn.

Koorzang: -Halleluja (uit The Messiah)

Uitleidend orgelspel

**Bij de uitgang is een collecte voor de kosten van deze
zangdiensten.**

2019

Ontmoetingsdienst - 7 april - 10.00 uur

Ds. Wim Scheltens uit Lunteren
Gospelkoor Intercession o.l.v. Bernard Hoving
Krimpen Zingt - 5 mei - 18.30 uur

BEVRIJDINGSDIENST Ds. Leonie Bos uit Gouda
Gezamenlijke koren o.l.v. Everhard Zwart
Koperensemble Muziekvereniging Concordia

Krimpen Zingt - 29 september - 18.30 uur

Ds. Robert-Jan van Amstel uit Rotterdam

Trumpets of the Lord o.l.v. Rob van Dijk

Ontmoetingsdienst - 27 oktober - 10.00 uur

Ds. Margriet van der Kooi uit Woerden
Koor Concertante o.l.v. Daniel Rouwkema

Krimpen Zingt - 24 november - 18.30 uur

Ds. Louis Krüger uit Rotterdam

Interkerkelijk Koor Kairos o.l.v. Arie de Korte