

# ONTMOETINGSDIENST

Zondag 3 februari 2019 – 10.00 uur  
in “De Ark” – Krimpen aan den IJssel



Voorganger: **ds. Koos Staat** uit Andijk

*Thema: ‘Slapen en bidden’*

Interkerkelijk Kinderkoor ‘De Regenboog’ o.l.v. **Hidde Zwart**

**Everhard Zwart** – orgel

## Zingen voor de dienst:

### - ALB 53

Samen in de naam van Jezus  
heffen wij een loflied aan,  
want de Geest spreekt alle talen  
en doet ons elkaar verstaan.  
Samen bidden, samen zoeken,  
naar het plan van onze Heer.  
Samen zingen en getuigen,  
samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten  
dat God niet veranderd is  
en zijn liefde als een lichtstraal  
doordringt in de duisternis.  
't Werk van God is niet te keren  
omdat Hij er over waakt  
en de Geest doorbreekt de grenzen  
die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open  
naar de Vader, naar elkaar.  
Jezus Christus, Triomfator,  
mijn Verlosser, Middelaar.  
Vader, met geheven handen  
breng ik U mijn dank en eer.  
't Is uw Geest die mij doet zeggen:  
Jezus Christus is de Heer!

### - ALB 116

Lees je bijbel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag.  
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag,  
dat je groeien mag, dat je groeien mag.  
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag.

**Kinderkoor** - **Hoog boven de wolken**  
- **God is er**

## Welkom

### **Intochtslied: NLB 146a: 1 3 en 5** - staande

Laat ons nu vrolijk zingen! Kom, heft uw liederen aan  
voor Hem, wie alle dingen altijd ten dienste staan.  
Ik wil de Heer daarboven lofprijzen hier op aard,  
ja, Hem van harte loven, die veilig mij bewaart.

Hij is de Heer, de sterke, in Hem is alle macht.  
Dat zeggen ons zijn werken, dat zeggen dag en nacht,  
de aarde en de hemel, de mensen en het vee,  
en alles wat er wemelt in 't water van de zee.

Op duizenderlei wijze redt Hij ons van de dood.  
Hij geeft ons drank en spijs in schaarste en in nood.  
En als wij zijn gevangen, te middernacht zendt Hij  
ons liederen en gezangen en maakt ons eindelijk vrij.

## Stil gebed, votum en groet

### Zingen: ELB 302

Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed.  
Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart.

Met uw liefde, Heer, kom mij tegemoet,  
nu ik mij tot U keer, en maak alles goed.

Zie mij voor U staan, zondig en onrein.  
O Jezus, raak mij aan, van U wil ik zijn.

Jezus, op uw Woord vestig ik mijn hoop.  
U leeft en U verhoort mijn bede tot U.

**Kinderkoor** - **Een liedje voor U**  
- **U bent mijn Vader**

## Gebed

### Zingen: - Lied van het Licht

*Kinderen van groep 1 t/m 4 van de basisschool  
mogen naar de nevendienst.*

### Schriftlezing: Handelingen 12: 1 t/m 17

### Zingen: ELB 377 / ALB 77

U bid ik aan, o macht der liefde,  
die zich in Jezus openbaart.  
God zocht ook mij, hoezeer 'k Hem grieve;  
voor mij ook kwam zijn Zoon op aard.  
'k Vergeet mijzelf, waar 'k in de golven  
van zulk een liefde word bedolven.

Hoe zijt Gij mij zo zeer genegen  
en hoe verlangt uw hart naar mij?  
Gij komt mij met uw liefde tegen,  
opdat ook ik de uwe zij.  
Gij, trouwe Heer, hebt mij verkoren:  
U wil ik eeuwig toebehoren.

U wil ik zoeken, U mij geven;  
bij U slechts vind ik lavenis.  
In U alleen heb ik het leven  
en niet in 't geen van de aarde is.  
Bij U is rust, bij U verblijden;  
U, Heer, U wil mijn hart zich wijden.

## Verkondiging

N.a.v. 1 Petrus 4:7 'Kom daarom tot bezinning, wees helder van geest, zodat u kunt bidden.'

### Zingen: Ik zal er zijn.

#### Tienerkoor: 1<sup>e</sup> couplet, daarna allen.

*Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.*

Een boog in de wolken als teken van trouw,  
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!  
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,  
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.  
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:  
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.  
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

*Refrein: 'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:  
uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.*

O Naam aller namen, aan U alle eer.  
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:  
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.  
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. *Refrein*

*Kinderen komen terug.*

**Koorzang:** - **My All-time favorite song** (Tienerkoor)  
- **Wist je dat**

### Zingen: Geloofsbelijdenis - staande

Ik geloof in God de Vader, die een bron van vreugde is,  
louter goedheid en genade, licht in onze duisternis.  
Hij, de Koning van de kosmos, - het gesternte zingt zijn eer -  
heeft uit liefde mij geschapen en tot liefde keer ik weer.

Ik geloof in Jezus Christus die voor ons ter wereld kwam.  
Zoon van God en Zoon des Mensen goede Herder, Offerlam.  
Door te lijden en te sterven - groot is het geheimenis -  
schenkt Hij mij het eeuwig leven, dat uit God en tot God is.

Ik geloof, dat mijn Verlosser door de dood is heengegaan  
en op Pasen - God zij glorie - uit het graf is opgestaan.  
Door het brood - dit is mijn lichaam - door de wijn - dit is mijn bloed  
geeft de Vrededorst mij vrede, maakt Hij alle dingen goed.

## Gebeden

### Collecten

#### Tijdens de collecte zingen:

- **Abba, Vader**, U alleen, U behoort ik toe.  
U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe.  
Laat mijn hart steeds vurig zijn. U laat nooit alleen.  
Abba, Vader, U alleen, U behoort ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn, slechts voor U alleen.  
Dat mijn wil voor eeuwig zij d'uwe en anders geen.  
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. Laat mij nimmer gaan.  
Abba, Vader, laat mij zijn, slechts van U alleen.

- **Welk een vriend is onze Jezus**, die in onze plaats wil staan!  
Welk een voorrecht, dat ik door Hem altijd vrij tot God mag gaan.  
Dikwijls derven wij veel vrede, dikwijls drukt ons zonde neer,  
juist omdat wij 't al niet brengen in 't gebed tot onze Heer.

Zijn wij zwak, belast, beladen, en ter neer gedrukt door zorg,  
dierb're Heiland! Onze Toevlucht! Gij zijt onze Hulp en Borg.  
Als soms vrienden ons verlaten, gaan wij biddend tot de Heer;  
in zijn armen zijn wij veilig. Hij verlaat ons nimmermeer.

### Slotlied: NLB 871 - staande ELB 186 / ALB 46

Leid mij, Heer, o machtig Heiland  
door dit leven aan uw hand.  
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,  
wees mijn Gids in 't barre land.  
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider,  
vul mij met uw Geest steeds meer,  
vul mij met uw Geest steeds meer.

Laat mij zijn een Godsgetuige,  
sprekend van U meer en meer.  
leid mij steeds door uwe liefde,  
groeïend naar uw beeld, o Heer.  
Brood des levens, Brood des hemels,  
voed mij dat ik groei naar U,  
voed mij dat ik groei naar U.

Laat door mij uw levend water  
vloeien als een klare stroom.  
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later  
dat uw Geest over allen koom'.  
Machtig Heiland, mijn Verlosser,  
kom, Heer Jezus, in uw kracht,  
kom, Heer Jezus, in uw kracht.

## Zegen

**Kinderkoor:** - **Zegenlied**

## Uitleidend orgelspel

**Bij de uitgang collecte voor onkosten van deze zangdiensten.**

## 2019

### **Krimpen Zingt - 3 maart - 18.30 uur**

*Ds. Dirk van Duijvenbode uit Hoek van Holland  
Vocalgroup Voice o.l.v. Martin Mans*

### **Ontmoetingsdienst - 7 april - 10.00 uur**

*Ds. Wim Scheltens uit Lunteren  
Gospelkoor Intercession o.l.v. Bernard Hoving*

### **Krimpen Zingt - 5 mei - 18.30 uur - BEVRIJDINGSDIENST**

*Ds. Leonie Bos uit Gouda  
Gezamenlijke koren o.l.v. Everhard Zwart  
Koperensemble Muziekvereniging Concordia*

### **Krimpen Zingt - 29 september - 18.30 uur**

*Ds. Robert-Jan van Amstel uit Rotterdam  
Trumpets of the Lord o.l.v. Rob van Dijk*

### **Ontmoetingsdienst - 27 oktober - 10.00 uur**

*Ds. Margriet van der Kooi uit Woerden*

### **Krimpen Zingt - 24 november - 18.30 uur**

*Ds. Louis Krüger uit Rotterdam  
Interkerkelijk Koor Kairos o.l.v. Arie de Korte*