

ONTMOETINGSDIENST



Zondag 18 maart 2018 – 10.00 uur
in “De Ark” – Krimpen aan den IJssel

Voorganger: **ds. Jenno Sijtsma** uit Epe

Thema: “*Geloven is een LEVENDE relatie*”

Koor “Les Chantres” uit Papendrecht o.l.v. **Hans van Blijderveen**

Everhard Zwart – orgel

Zingen voor de dienst:

Ev. Liedbundel 374

O Heer, mijn God, wanneer ik in verwond'ring
de wereld zie die U hebt voortgebracht,
het sterrenlicht, het rollen van de donder,
heel dit heelal dat vol is van uw kracht,

*refrein: Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!*

Als ik bedenk dat Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een lam,
sta ik verbaasd dat Hij mijn schuld wou dragen,
en aan het kruis mijn zonde op zich nam. Refrein

Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zi,in.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen,
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij. Refrein

Liedboek 170: 1 en 2

Meester, men zoekt U wijd en zijd,
komend langs velerlei wegen.
Oudren gaan rustig welbereid
jongeren aarzlend U tegen.
Maar vroeg of laat, 't zij dag of nacht,
eens vindt Ge ons moe en zonder kracht,
hunkerend naar uwe zegen.

Arts aller zielen, 't is genoeg,
als Gij ons neemt in uw hoede.
Heel toch de wond, die 't leven sloeg,
laat ons niet hooploos verbloeden.
Spreek slechts één woord, één woord met macht,
dan krijgt ons leven nieuwe kracht.
Spreek, dan keert alles ten goede.

Koorzang - Praise is the Offering

Welkom

Zingen: Psalm 33: 1 en 2

Staande

Kom nu met zang en roer de snaren,
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word' als nooit tevoren door wie Hem behoren
t feestlied ingezet!
Meld de blijde mare bij de klank der snaren,
steek de loftrompet.

Zing al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
Hem'len hoog verheven, vol van blinkend leven,
schiep Hij door zijn stem.

Stil gebed – votum en groet

Zingen: Psalm 108: 2 en 2

Mijn hart is, Heer, in U gerust.
Uw lof te zingen is mijn lust.
Maak, harp en luit, de Here groot.
Mijn lied begroet het morgenrood.
Ik breng mijn lof, o Heer, U toe
onder de volken en ik doe
in ieder land mijn psalm weerklinken,
daar 'k hemelhoog uw trouw zie blinken.

Ja, hoger dan het hemels blauw
is, Heer, uw goedheid en uw trouw.
Verhef u, dat uw aangezicht
de hemel met zijn glans verlicht.
Op aarde blinke uw heerlijkheid.
Gord uw geliefden tot de strijd.
Ten zege zij uw hand geheven,
hoor mij, o Heer, wil antwoord geven.

Dankgebed en verootmoediging

Koorzang: - I Am
- By Faith

Gebed opening van ons hart

- *Kinderblokje - projectlied - Lied van het Licht*

1^e Schriftlezing: Ezechiël 34: 11 tot 15 en 23 en 24

Koorzang: - In the Name of Jesus

2^e Schriftlezing: Johannes 10: 1 t/m 16

Zingen: NLB 23 b

De Heer is mijn herder! 'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtken aan wat'ren der rust.

De Heer is mijn herder! Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen van goedheid en zegen,
Hij schraagt m'als ik wankel, Hij draagt m'als ik viel.

De Heer is mijn herder! Hem blijf ik gewijd!
'k zal immer verkeren in 't huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen zijn liefde m'altijd.

Verkondiging **"Geloven is een LEVENDE relatie."**

Zingen: Liedboek 473: 1, 5, 8 en 10

Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw Heilige Geest er woon'.

Neem en weeg mijn staat en stand
in de weegschaal van uw hand.
Maak dat ik in deemoed leer
knecht te zijn, als Gij, o Heer.

Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

Koorzang: - At Your Name
- The Only Name

Gebeden - Stil gebed - Onze Vader

Collecte:

tijdens de collecte zingen wij:

ELB 147

Heer, ik hoor van rijke zegen,
die Gij uitstort keer op keer.
Laat ook van die milde regen
dropp'len vallen op mij neer.
Ook op mij, ook op mij,
dropp'len vallen ook op mij.

Ga mij niet voorbij, o Herder!
Maak mij gans van zonden vrij.
Vloeit de stroom van zegen verder,
zegen and'ren, maar ook mij.
Ja, ook mij, ja, ook mij,
zegen and'ren, maar ook mij.

ELB 382

Heer, uw licht en uw liefde schijnen,
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.
*Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.*

Slotlied: ELB 218

Staande

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is
en zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Zegen

Zingen: NLB 416: 1 en 4

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Uitleidend orgelspel

2018

Krimpen Zingt - 22 april - 18.30 uur

*Ds. Koos Staat uit Andijk; Chr. Gem. koor Asaf -
Puttershoek*

Ontmoetingsdienst - 27 mei - 10.00 uur

*Ds. Wim Scheltens uit Lunteren; koor Intercession -
Rotterdam*

Ontmoetingsdienst - 23 september - 10.00 uur

*Ds. Margriet v.d. Kooi uit Driebergen;
Chr. Mannenkoor Prins Alexander*

Krimpen Zingt - 4 november - 18.30 uur

*Ds. Louis Krüger uit Rotterdam; De Slagsingers -
Rotterdam*

Ontmoetingsdienst - 2 december - 10.00 uur

Ds. Nynke Dijkstra uit Houten; Chr. Gem. koor Delfshaven